

§ FÖRESKRIFTER OM VAD ALLMÄNHETEN HAR ATT IAKTTA INOM NATURVÅRDSOMRÅDET

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

- * förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex gräva, borra, rista eller måla.
- * bryta kvistar, fälla, gräva upp, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar.
- * störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
- * göra upp eld utom på anvisad iordninggjord plats på tider godkända av stadens brandmyndighet.
- * på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dyligt.
- * medföra hund, katt eller annat husdjur som ej är kopplat.
- * rida eller leda häst.
- * bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
- * framföra cykel, moped eller annat motordrivet fordon.
- * tälta, ställa upp husvagn eller lägga upp båt, förtöja eller förankra båt eller flyttetyg längre än två dygn.
- * anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Så kommer du till Kappsta

Kappsta ligger på södra Lidingö mellan Aga och Mölna. Naturvårdsområdet är en del av grönstråket utmed Lilla Värtans strand.

Hit kan du ta dig på flera sätt – med bil till vändplan intill naturvårdsområdet, med tåg 221 till hpl Centralvägen och sedan till fots eller på cykel.



För att Kappsta ska bli den fristad för flora, fauna och framtida generationer som är tänkt, måste vi alla hjälpas åt att visa hänsyn och respektera de restriktioner som finns för naturvårdsområdet.

Ytterligare information

Lidingö stad, gatukontoret, naturavdelningen
181 82 LIDINGÖ Tel 08-731 30 00

Naturvårdsområden inrättas för att bevara områden med värdefull natur- och kulturmiljö samt för att trygga tillgången på mark för friluftsliv. Särskilda föreskrifter finns för områdena. Dessa redovisas på skyltar samt i denna folder. Förvaltning, vård och information bekostas av Lidingö stad.

Produktion Lidingö stad.

*Foto: Naturhistoriska Riksmuseet och Eddie Granlund.
Tryckeri: Stockholms Litoteknik AB, Lidingö.*

NATURVÅRDSOMRÅDEN I STOCKHOLMS LÄN



KAPPSTA



LIDINGÖ STAD • LÄNSSTYRELSEN
NATURVÅRDSVERKET

KAPPSTA

Kappsta ligger på södra delen av Lidingö, längs stranden till Lilla Värtan och mellan Agas industriområde och Mölna. Området begränsas i nordväst av Skärsåtra båtklubb, i sydväst och söder av Lilla Värtan, i sydöst och öster av Nysåtravägen och i norr av bebyggelsen söder om Törnrosvägen.

Området är knappt 12 ha stort med högsta punkten 24 meter över havet och utgörs av en förkastning i sydvästlig riktning med en morän- och lertäckt strandplan. Berggrunden utgörs av stockholmsgnejs med inslag av yngre graniter. Ungefär hälften av berget går i dagen.

Flera av de svenska naturtyperna finns representerade inom området såsom hällmarkstallskog, blåbärsgranskog, ädel-lövslund, klipp- och vasstrand samt kulturhävdat mark i form av mer eller mindre igenväxta sekelskiftesträdgårdar. Området hyser ett flertal grova och mycket gamla ekar och tallar. Inom den kulturhävdate marken finns välväxta trädexoter samt ett antal sällsynta så kallade gräsfröinkomlingar som blårapunkel, vitfryle och parksmörblomma. Här finns också två världsunika skogsfibblor samt ett antal sällsynta lundväxter. Unikt för Kappsta är den dynamik som uppstått mellan den införda vegetationen från sekelskiftet och den vilda floran inom området.

Kappsta är en viktig fågellokal. Här häckar ett flertal arter, bl a svan och skrak. Det finns spillkråka och andra hackspettar p g a god tillgång på död ved (torrakor). Området hyser också en stor och varierad insektsfauna, bl a



trälevande skalbaggar och sniglar, flera ovanliga. I övrigt har området ett för regionen normalt högre djurliv.

Kappsta ligger inom den sedan medeltiden kända Skärsåtra Gård. Från medeltiden till slutet av 1800-talet utgjorde området ett skogsbetesområde med ett högt betestryck som

skapade ett öppet landskap. Efter en lagändring 1881 som tillät tomtavstyckning, skapades dagens Kappsta.

Kappsta var det namn Raoul Wallenbergs morfar, Per Johan Wising, gav tomterna han köpte och började bebygga på 1880-talet. Förutom de två boningshusen, Stora Villan och Sjövillan, anlades ångbåtsbrygga, tjänstebostad, badhus och ekonomibyggnader. Raoul föddes i Kappsta 1912 och kom att vistas här halvårsvis fram till 1918. Naturvårdsområdet utgörs också av andra tomter som avstyckades ungefär samtidigt med Kappstatomterna. Det var grosshandlare David Dietrichsen och slottsarkitekten Ernst Jacobsson som blev grannar. De anlade Villa Fredriksberg och Nidaros respektive Villa Solbacken med parkliknande trädgårdsanläggningar. Av byggnaderna från den tiden är det bara Solbacken som finns kvar, som för övrigt är byggnadsminne.

Under 50-talet övergavs husen, som förföll och revs, i väntan på en exploatering av området. I slutet av 80-talet, sedan staden köpt marken, gjordes smärre ingrepp för att undvika olyckor samt några gallringar och en förstärkning av en stig i början av 90-talet.

1995 blev Kappstaområdet skyddat som naturvårdsområde. För att bevara Kappsta måste området skötas. Hur detta skall gå till finns beskrivet i den skötselplan som antogs samtidigt med att området blev naturvårdsområde.

Den årliga skötseln består i huvudsak av slätter av de öppna ytorna, gallring och röjning av de slutna ytorna för att undvika att området växer igen. I skötseln ingår också att hålla området städad, underhålla stigar samt att utöva tillsyn.

