

# Slí ~ Hälsans Stig

## OCKELBO WIJ KULTURPARK



### TECKENFÖRKLARING

- Hälsans Stig
- Km-skylt
- Infotavla
- Bilparkering
- Matsservering
- Badplats
- Kulturminne
- Camping
- Sittgrupp
- Vindskydd
- Eldstad
- Tennisbana

**Välkommen** till Hälsans Stig, en naturskön slinga i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. Haka på var du vill och räkna själv ihop hur långt du har promenerat. Slingan i Ockelbo är 5 kilometer.

1995 etablerades den första Hälsans Stig (Slí na Sláinte) på Irland av irländska Hjärtfonden. Tanken är att uppmuntra folk i alla åldrar att motionera.

Hälsans Stig i samarbete med Hjärt- och Lungsjukas förening i Sandviken. Alla Hälsans Stig-kartor finns på Riksförbundet HjärtLungs hemsida: [www.hjart-lung.se](http://www.hjart-lung.se)



Riksförbundet  
**HjärtLung**

Småtronsätället i Gästrikland  
**OCKELBO**

**OCKELBO FOLKHÄLSORÅD**

# Intressant att veta längs Hälsans Stig

**Stigen sträcker sig runt Bysjöns sydvästra strand och det kulturhistoriska Wijområdet. Fyra informationstavlor finns placerade efter stigen: en vid Sjöbacken, en vid Pålgården, en vid Wij valsverk och en vid Fornwij.**

## Hälsans Stig

Stigen runt bysjön anlades på 1960-talet av en läkare i kommunen och benämns därför Jonssonlinjen. Stigen tillkom för att stimulera till promenader och motion.

## Sjöbacken

Badet erbjuder sandstrand och gräsytor i slänten mot Bysjön och har fin utsikt mot Rönnåsbergen. Här finns dessutom mini-golf, kanotuthyrning och servering.

## Pålgården, Ockelbo hembygdsgård

Byggnaderna vid hembygdsgården är alla flyttade till platsen från olika delar av socknen. Mangårdsbyggnaden, från början av 1700-talet kommer från gården Påls i Kvarnåsen i närheten av Åmot.

## Vagnsmuseum

I en lada, belägen öster om campingen, har Ockelbo hembygdsförening samlat ett antal hästvagnar som tidigare använts av Wij säteri.

## Bläckhornet/Spannmålmagasin

Byggnaden, som ligger intill campingen, har tidigare använts som spannmålmagasin, idag används den till Lanthandelsmuseum och förvaltas av Ockelbo hembygdsförening.

## Fornwij

Den udde som går ut i Bysjön kallas idag för Fornwij. Vid Fornwij finns det gravar och järnframställningsplatser. Gravarna

är från yngre järnåldern (550-1050 e Kr). Den smalspåriga järnvägen gick ut på udden och där låg Ockelboverkens kolningsplats.

## Främmande skog

1963 planterades ett område med främmande skogsplanter på Fornwij, här kan man bland annat se vitgran från Alaska, engelmansgran från Oregon, klippgran från Washington och lärkträd från Sibirien.

## Flottningsepoken

Vid Bysjön har det funnits ett uppfordringsverk för timmer, för lastning på järnväg. Flottningen lades ned i början av 1960-talet och idag är endast järnvägsbanken bevarad. Under flottningsepoken användes flottarbåten "Carl" till att dra timmer på Bysjön. Båten är numera restaurerad och kan ses trafikera Bysjön under sommaren.

## Wij herrgård

På 1680-talet lät Sven Bröms uppföra ett tvåvåningshus som stod kvar till 1838. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes 1839-42 efter ritningar av arkitekt C.G. Blom-Carlsson. Den södra flygeln uppfördes 1790, som säteriets bostadsflygel, efter ritningar av byggmästare Raphael Pousette. Den norra flygeln tillkom på 1890-talet. Wij herrgård med omkringliggande byggnader och mark ägs av stiftelsen Wij.

## Wij valsverk

1797 anlades ett manufakturverk med två knipphammare och fyra spikhammare intill Wij herrgård, som fick namnet Wij bruk. Vid bruket bedrevs tysksmide. Smidet vid Wij ersattes 1884-85 med ett mediumvalsverk. Produktionen vid valsverket upphörde 1933. Idag ägs Wij valsverk av en stiftelse.

**För ytterligare information kontakta Informationskontoret Ockelbo kommun tel 0297-55555**